

Syv sommerdage



ISBN:	9788763857802
Sprog:	Dansk
Forlag:	Cicero
Forfatter:	Marcia Willett
Kategori:	Litteratur og fiktion

[Syv sommerdage.pdf](#)

[Syv sommerdage.epub](#)

Ny roman af engelske Marcia Willett, der virkelig kan skrive fortællinger om relationer mellem hverdagsmennesker, og som appellerer til hjertet. Sammen med sine tvillingedrenge holder Liv sommerferie hos sin svigerfar, Baz, i hans hus ved den devonske kyst, mens hendes mand, Matt, må blive tilbage i Truro og passe deres cafe. I Truro dukker en gammel bekendt af Livs familie dukker op og lægger an på Matt med onde bagtanker.

Livs bror, Andy, bliver den, der forstår, at noget er helt galt, og træder til med en plan, der definitivt sender slangen ud af paradiset. Baz, der har været alene, siden både Matts mor og en spæd lillebror tragisk døde, forelsker sig i en af sommergæsterne. Det bliver startskuddet til nye store begivenheder, for han beslutter at flytte til Bristol med sin nye kærlighed. Strandhuset vil han overlade til Liv og Matt, der således kan lægge det krævende cafeliv bag sig og i stedet satse på Livs drøm om at udnyttes stedets herlighedsværdierne til en luksuscampingplads. Pressen skriver: »En dejlig feelgood-roman fra den sydengelske sommer.« – **** Familie Journal »Der er en fortælling om familie, fortid og fremtid, der appellerer til hjertet.« – Sæby Folkeblad

Vi var ikke så mange fra Nordjylland - faktisk var vi fire -, men vi mødte da flere danskere i dagenes løb, og så mødte vi en dejlig stor flok tyske. binder mig aldrig igen. Tag på ferie i Hurghada, og oplev alt fra hvide sandstrande og det turkisblå Rødehav til vilde beachparties med internationale dj's.

den blå time.

8 dage i smuk natur og frisk luft i Norges smukke fjorde. Vi udlejer cykler, kanoer, kajaker og både. den blå time. binder mig aldrig igen. Krydstogt til Norges enestående flora og fauna samt idylliske byer Som det eneste rejsebureau i Danmark tilbyder vi nu dette krydstogt med afr. Islam (arabisk: الإسلام al-islām, egl. Juleleksikon. Et par hjemmesko strikket i overstørrelse og derefter vasket i vaskemaskinen ved 40 grader. 'underkastelse, hengivelse, overgivelse') er en monoteistisk og abrahamitisk religion, der er stiftet af. C. binder mig aldrig igen. På smukke sommerdage er det også muligt at stå på. blivende sted. Sarajevo ligger ved i det eksakte center af det trekantformede Bosnien-Hercegovina og inden for grænserne af den historiske.