

Pæretræet



ISBN:	9788793328440
Sprog:	Dansk
Forlag:	melleंगाard
Forfatter:	Henning Pedersen
Udgivet:	8. juni 2015
Kategori:	Biografier

[Pæretræet.pdf](#)

[Pæretræet.epub](#)

Pæretræet består af 12 beretninger fra forfatterens barndom i Kolding, som strakte sig fra 1940 til 1958. Der er fortællinger om bl.a. gaden, krigen, befrielsesdagene, pæretræet, skolen, biffen, gadegøgl og det farlige liv uden for Grønnegades trygge rammer sammen med de jævnaldrende kammerater. En håndfuld af beretningerne tager udgangspunkt i markante personer fra forfatterens barndom, og Koldinghus, byens vartegn, sniger sig på forskellig vis ind i mange af fortællingerne. Hvor det forekommer naturligt, trækkes der tråde undertiden helt op til vore dage og enkelte gange endda helt til Amerika, men langt det meste af tiden er vi i Kolding i 1940'erne og 1950'erne og helst ikke for langt fra Grønnegade. Uddrag af bogen Englænderne så jeg komme, men ikke Montgomery.

Jeg så deres flotte tanks og deres Monty-huer, og jeg fik en Monty-hue selv. Jeg så også Morfar stå og filme englænderne. Det varede ikke længe, før englænderne var væk igen. De havde åbenbart mere travlt end tyskerne, som havde været der så længe, jeg kunne huske. Det lød godt, når de sang Ha li ha la ha lo og gik i takt ned gennem gaderne. Englændernes sang ikke.

Det var måske, fordi de tyggede tyggegummi – jeg fik også tyggegummi af dem, men det klistrede, syntes jeg, og hang fast alle steder. Nu var der fred, men det havde de voksne svært ved at forklare, hvad var.

Om forfatteren Henning Pedersen er født i Kolding umiddelbart før besættelsen og er vokset op i Grønnegade. Han rejste til København efter studentereksamen i 1958. Som 20-årig sejlede han ud på de syv have som besætningsmedlem på et ØK-skib. Tog lærereksamen fra Hellerup Seminarium i 1965. Har siden mest ernæret sig som højskolelærer og dramatiker med basis i et lille hus på Viborg-egnen, hvor han og hans kone nu nyder deres otium.

hvad er det for nogen og kan de klare det danske vejr.

Infanzia. Kom på malerskole, familierundvisning eller prøv geocaching i museets omgivelser.
Agaver/dyrkning 23 Oktober 2005 Da vi for nylig var i Frederikshavn så vi disse (palmer) hele vejen langs havnen. Der havde gennem hele perioden været private pantelånere, men de var bundet af Assistenshusets privilegium, og der var derfor sat loft over deres renter for at.

Hans Christian Andersen nasce il 2 aprile del 1805 nei quartieri poveri della città di Odense, in Danimarca, nell'isola di Fionia, figlio di un calzolaio.

Charlottenborg er hjemstedet for flere kunstinstitutioner, blandt andre Kunsthal Charlottenborg, Det Kongelige Danske Kunstakademi og Danmarks Kunstbibliotek.

Fransk Vintage Nostalg og Landstil. Agaver/dyrkning 23 Oktober 2005 Da vi for nylig var i Frederikshavn så vi disse (palmer) hele vejen langs havnen. Charlottenborg er hjemstedet for flere kunstinstitutioner, blandt andre Kunsthal Charlottenborg, Det Kongelige Danske Kunstakademi og Danmarks Kunstbibliotek.

Børn har gratis adgang på Skagens Kunstmuseer. Fransk Vintage Nostalg og Landstil. Hans Christian Andersen nasce il 2 aprile del 1805 nei quartieri poveri della città di Odense, in Danimarca, nell'isola di Fionia, figlio di un calzolaio. På denne smadder hyggelige side, har du mulighed for at finde både nye og gamle franske småting og andre gode sager.

præposition, forholdsord, grammatisk betegnelse for en klasse af ubøjelige ord, der angiver en relation mellem to størrelser, jf.

Flest. Der havde gennem hele perioden været private pantelånere, men de var bundet af Assistenshusets privilegium, og der var derfor sat loft over deres renter for at. Dette sølvkar har været hensat.